



Anne-Marie van der Wilt

Zin in kleur



***Zin in kleur* is een kleurrijk en ontdekkend lees- en kijkboek. Kunstenaar en theologe Anne-Marie van der Wilt combineert prachtige en veelzeggende kunstwerken met meditatieve woorden.**

Met glas, zijde, hout en verf maakt Anne-Marie van der Wilt kunstwerken vanuit het Licht dat haar inspireert. Dat is ook de pastorale kracht van haar werk. Ze helpt mensen om in kleur zin te geven aan het leven; om kleur te geven aan het verlangen, zonder het donker en de wanhoop te verbloemen. Gebrokenheid poetst ze niet weg. Dat maakt haar werk zo diepmenselijk en geworteld in de wereld van vandaag.

Een prachtig boek voor alle mensen die op zoek zijn naar de zin van en naar kleur in het leven.

Anne-Marie van der Wilt (1965) is theologe en beeldend kunstenaar. Zij heeft een eigen kunst-atelier Zin-in-Kleur. Naast vrij werk maakt ze in opdracht liturgische kleden en kunst voor kerkrumtes en stiltecentra. Ze gaat voor in kerkdiensten en geeft lezingen door het hele land. Zie ook www.zin-in-kleur.com.

Juni 2013

ISBN 978 90 239 2718 1

NUR 713

22,5 x 22,5 cm

Gebonden

Ca. 60 blz.

Ca. € 17,50

Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

